



AUSTRIA FREUNDE VZW

Zondag 4 maart 2018

Van Vlaams Brabant naar Oost-Vlaanderen : de Faluintjes.

Als eerste wandeling van het nieuwe jaar hebben we gekozen voor de Faluintjes.

De Faluintjes is een natuurgebied en wordt ook wel eens de groene long van Aalst genoemd. Baardegem, Herdegem, Meldert en Moorsel zijn vier deelgemeenten van Aalst die samen de Faluintjesstreek vormen.

De abdij van Affligem heeft een bepalende rol gespeeld in de ontwikkeling van de Faluintjes.

De activiteiten van de monniken van de abdij hadden een grote impact op het landschap rond de abdij.

Het grote uitgestrekte kolenwoud maakte plaats voor een meer gevarieerd landschap met bossen, weilanden, akkers en hoogstamboomgaarden. Ze werden omzoomd door bomenrijen, houtenkanten, hagen en heggen. De monniken legden visvijvers, hopvelden en wijngaarden aan. Zij ontgonnen zandsteengroeven voor de bouw van kerken, abdijen, hoeves, water- en windmolens. Tot op vandaag zijn sporen in het landschap terug te vinden van de boeiende geschiedenis.

Om de dag te beginnen staat onze gebruikelijke ochtendkoffie met Aalsterse vlaai klaar in het ontmoetingscentrum en de taverne van de **Abdij van Affligem** (1062), gelegen in Hekelgem, een deelgemeente van Affligem.

Van hieruit vertrekt ook onze wandeling, voorbij de buitenmuren van de abdij, door Meldert, over de Koeisteertdreef, een bosje, open velden, we volgen een stukje Faluintjeswandeling.

Voor onze middagpauze wijken we even uit en komen we aan de Molenvijver met '**Chalet De Goudkarper**', waar voor iedereen een kop lekkere soep met brood klaar staat.

Wij komen op onze stappen terug en vervolgen onze wandeling door de Faluintjesstreek tot in Meldert. Via akkers en Faluintjes komen we terug aan de Abdij van Affligem, waar we vertrokken zijn.

Hier wacht ons een bierdegustatie met kundige uitleg, drie soorten bier, hapje kaas en voorafgegaan van een filmpje. Het aperitief hebben wij hierbij dus al gehad, nu nog een stevig avondmaal:

Soep van de dag

Varkensfiletgebraad met groentjes en gebakken patatjes met saus van Affligem donker
Huisgemaakte chocolademousse.

Praktisch : vertrek op zondag 4 maart 2018 om 9 uur aan het Rond punt in Wommelgem, parking achter de
Prijs : € 46,00. Deze prijs omvat: verplaatsing met bus, drinkgeld chauffeur, verzekering, ochtendkoffie met gebak, middagsoep met brood, bierdegustatie (drie soorten) én avondmaal, zoals hierboven beschreven.

Inschrijven: tel.: 03-440 88 36, 0476 500 144 of via info@austriafreunde.be, en bevestigen door storting van het overeenstemmende bedrag op bankrek. BE50 7765 9077 0618, van Austria Freunde vóór 15 februari 2018 en/of zolang er plaatsen beschikbaar zijn.

Programma :

- Koffie in de Taverne van de Abdij van Affligem
- 1^{ste} deel wandeling
- Middagpauze in Chalet de Goudkarper (soep met brood)
- 2^{de} deel wandeling
- Bierdegustatie (drie soorten)
- Avondmaal in de Taverne van de Abdij van Affligem
- Terug naar Antwerpen.